

## AAN DE LEZERS!

De redactie maakt zich niet dikwijls schuldig aan een „woord vooraf”. De reden daartoe ligt voor de hand; behalve haar jaarlijksch verslag, heeft zij slechts zelden aanleiding een woord tot den lezer te richten.

Er moet dus een gewichtige reden voor haar zijn om thans, bij het begin van den VIII<sup>sten</sup> jaargang, een voorwoord te schrijven.

De redactie kan het niet verhelen, dat zij dikwijls moeilijke oogenblikken heeft doorleefd; oogenblikken waarin zij wanhoopte aan het voortbestaan van het Tijdschrift. De medewerking toch, is over 't algemeen, zeer gering: het schrijvend deel onder de tandheeskundigen schijnt bijzonder beperkt te zijn. Onder zulke omstandigheden moet een tijdschrift wel een zorgelijk leven lijden.

Hierbij komt nog, dat de Nederl. Tandm. Ver. besloten heeft slechts drie vergaderingen per jaar te houden, in plaats van zes, hetgeen niet in het voordeel is van de redactie, die toch zorgen moet dat 6 afleveringen van het Tijdschrift verschijnen.

Het afgelopen jaar was voor ons Tijdschrift bijzonder voorspoedig. De stukken die in den VII<sup>den</sup> jaargang zijn opgenomen, behooren tot de beste. Inzonderheid maken wij melding van de „brieven over Conserveerende Tandheeskunde” van onzen collega Witthaus, welke brieven

door een ieder met vreugde werden ontvangen en... *gelezen*. Ook onze vaste medewerkers, Dr. v. d. Hoeven en Hamer hebben ons niet alleen met raad, maar ook met „daad” gesteund, en met dankbaarheid herinneren wij de enkele collega's, die ons een bijdrage zonden.

Dit alles is nu wel mooi, maar, zal dat immer zoo blijven? Zal collega Witthaus ons ieder jaar zulke heerlijke brieven zenden en de andere collega's ons geregeld van kopy voorzien? Dat wij zulks gaarne zoo zouden hebben, spreekt vanzelf; doch hoe denken deze heeren er over? Dit is ons onbekend.

Het was dus voor de redactie aangenaam te vernemen dat het Nederl. Tandheelkundig Genootschap besloten had hare handelingen niet meer zelf uit te geven, doch als bijlage in het Tijdschrift te doen verschijnen.

Gelukkig dat dit niet beteekent, meer werk voor de redactie — de Handelingen worden door een eigen redactie verzorgd — maar wij hebben meer „kopy”, onze lezers kunnen er niet anders dan bij winnen, de secretaris — onze redacteur gérant — krijgt ook zijn zin, doordien onze afleveringen in het vervolg wat „dikker” kunnen zijn, en last not least: de beide vereenigingen vormen een „gelukkig huisgezin” onder een rosé omslag.

---